



Ο αρμόδιος για θέματα Περιβάλλοντος υπουργός **Γιώργος Σουφλιάς** γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος επισκεπτόμενος τη Ζάκυνθο, όπου έμεινε τα πάντα για τη χελώνα καρέτα-καρέτα

Πολλοί είναι οι ευχαριστημένοι από τη διαδικασία «*διαβουλευτικής δημοσκόπησης*», η οποία διοργανώθηκε την Κυριακή με σκοπό την επιλογή πασοκογενούς υποψήφιου δημάρχου για το Χαλάνδρι. Πρώτος και καλύτερος αυτός που κέρδισε, ο δικηγόρος κ. **Πάνος Αλεξανδρής**, ο οποίος βεβαίως έλαβε και τις ευχές του παρευρισκομένου προέδρου του ΠαΣοΚ για «καλή επιτυχία». Ο ίδιος ο κ. **Γιώργος Παπανδρέου** ήταν επίσης ευχαριστημένος από αυτά που έβλεπε – τόσο πολύ ώστε δήλωσε πως πρόκειται για διαδικασία που μπορεί να αναδείξει νέους ηγέτες και πως πρέπει να επεκταθεί στην επιλογή υποψηφίων βουλευτών και κομματικών στελεχών φοβάμαι όμως ότι αυτό δεν θα ευχαριστήσει τους «αιώνιους» του μηχανισμού και των δημοσίων αξιωμάτων.

Ευχαριστήθηκε πολύ και ο δημιουργός της μεθόδου καθηγητής του Στάνφορντ κ. **Τζέιμς Φίσκιν**, ο οποίος επίσης παρακολούθησε τη διαδικασία. Δεδομένου μάλιστα ότι έχει κατοχυρώσει ως «σημα κατατεθέν» τον τίτλο *Deliberative Polling*, αναρωτώμαι αν το ΠαΣοΚ κατέβαλε royalties, αν απέκτησε franchising ή ήταν φιλική προσφορά η χρήση της κατοχυρωμένης διαδικασίας. Φυσικά ενθουσιασμένος είναι και ο εισηγητής της μεθόδου εν Ελλάδι καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου κ. **Γιάννης Πανάρετος**, που βρήκε κάτι να κάνει κατά τις ανιαρές ημέρες της «απεργίας διαρκείας», όπως και ο αρμόδιος για τα αυτοδιοικητικά εκλογικά σχήματα βουλευτής κ. **Αλέκος Παπαδόπουλος**. Καλή κλήση.

Το νέο κοινοβουλευτικό σπορ είναι «*προσνήωση σε αεροπλανοφόρο*». Κάθε φορά που πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο ελλημενίζεται στη Σουδία ή απλώς περνά από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, βουλευτές (συνήθως νεοδημοκράτες και πασοκοί) επιβιβάζονται για περιήγηση, γεύματα και ενημέρωση. Στη Σουδία, για παράδειγμα, βρισκόταν ως πριν από λίγες ημέρες το αμερικανικό

αεροπλανοφόρο «*Έντερπράϊζ*» και είχαν προσκληθεί σε αυτό υπουργοί και βουλευτές, μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών και Αμύνης. Σημειώθηκε όμως η σύγκρουση του τουρκικού με το ελληνικό F-16 στην Κάρπαθο και η επίσκεψη ματαιώθηκε.

Από σήμερα θα βρίσκεται στις ελληνικές θάλασσες, κοντά στη Φαλκονέρα, η ναυαρχίδα του γαλλικού στόλου, το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο *Charles de Gaulle* και περί τους δέκα βουλευτές ετοιμάζονται να το επισκεφθούν – με ελικόπτερα βέβαια, αφού το σκάφος δεν θα έχει

«δέσει» σε λιμάνι. Η επίσκεψη περιλαμβάνει (φυσικά) κοκτέιλ με τον ναύαρχο και επίδειξη με τον εξομοιωτή πτήσεων των πολεμικών αεροσκαφών που μεταφέρει – *ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν δυσάρεστα γεγονότα να την ματαιώσουν.*

Στο Τουρκολίμανο, με γεύμα στο *Jimmy and the Fish*, επισφραγίστηκε χθες το μεσημέρι η αποκατάσταση των σχέσεων του **Κώστα Σημίτη** και του **Παναγιώτη Φασούλα**. Το ραντεβού κανονίστηκε το Σάββατο στην πανηγυρική συνεδρίαση του

Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, όπου ανακοινώθηκε επίσημα η υποψηφιότητα του πρώην βουλευτή για τη δημαρχία του Πειραιά – ο κ. Σημίτης όμως είχε από καιρό στείλει επιστολή στον κ. Φασούλα παροτρύνοντάς τον να είναι υποψήφιος με το υπέροχο επίθετο: «*Ο Πειραιάς χρειάζεται τέτοιο αναστήματος δήμαρχο*». Θυμίζω πως ο κ. Φασούλας είχε πικραθεί γιατί έχασε τη μοναδική πειραιαική έδρα του ΠαΣοΚ, την οποία κατέλαβε ο κ. Σημίτης ως πρώην πρωθυπουργός, εκλεγόμενος άνευ σταυρού: αποδεικνύεται ότι η πίκρα του δεν είχε νόημα, αφού και βουλευτής να ήταν πάλι θα είχε υποδειχθεί ως υποψήφιος δήμαρχος.

Με την ευκαιρία σημειώνω ότι ο κ. **Σημίτης**, ερωτηθείς για την πρόταση του κ. **Αλογοσκούφη** να συναντηθούν και να συζητήσουν τα της οικονομίας, απάντησε «ουδέν σκόλιον». *As σχολιάσω* εγώ ότι είδησαι οι εν ενεργεία υπουργοί, αν θέλουν να κάνουν χειρονομίες καλής θέλησης, να *πηγαίνουν οι ίδιοι να ενημερώνουν* πρώην πρωθυπουργούς και όχι να τους καλούν «να συζητήσουν».

Ο κ. αντιπρόεδρος της Βουλής κ. **Σωτήρης Χατζηγάγκας** δεν εννοεί να αναπαυθεί στις συγγραφικές δάφνες που είχε αποκομίσει από τα δέκα βιβλία του: *εξέδωσε* και νέο με τίτλο «*Ψηφίσματα γνώσης και σοφίας*» (εκδόσεις Καστανιώτη), στο οποίο καταχωρίζει τις σκέψεις του για την οικογένεια, τον γάμο, τη δημοκρατία, την εξουσία, την επανάσταση, κτλ. Στο κεφάλαιο «*Οικογένεια, γάμος, γοητεία*», έχει συγκεντρώσει διάφορες σοφές και γνωστικές ρήσεις, όπως: «*Η γυναίκα που ψηφίζει υπέρ του διαζυγίου είναι σαν τη γαλοπούλα που ψηφίζει υπέρ των Χριστουγέννων*», ή «*όσο στενότερη η μέση της όμορφης συζύγου τόσο φαρδύτερος και ο λογαριασμός του άτυχου συζύγου*». Παραδίδο τη σοφία του στην κρίση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και των κριτών συναδέλφων του στη Βουλή.

Περί μοντέλων

Ανοιγματα στο ΠαΣοΚ επικρατεί το τελευταίο διάστημα ο κ. **Γιώργος Αλογοσκούφης** (φωτογραφία): τις προάλλες είχε την παράδοξη ιδέα να καλέσει τον πρώην πρωθυπουργό κ. **Κώστα Σημίτη** να συζητήσουν για την οικονομία, τώρα καλεί και τους πρώην υπουργούς Οικονομίας επί گوشερνήσεων ΠαΣοΚ για διαβουλεύσεις. Και επειδή τόσο ο κ. **Γιάννης Παπαντωνίου** όσο και ο κ. **Νίκος Χριστοδουλόπουλος** έχουν κάποιες διαδικαστικές ενστάσεις, ο κ. Αλογοσκούφης σκέπτεται να προτείνει ως θέμα, δημόσια πλέον συζήτηση, «*Το μοντέλο της οικονομίας που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα*». Δεδομένου ότι ο ίδιος είναι υπέρμαχος του ιρλανδικού, ο κ. **Γιώργος Παπανδρέου** του σοουδικού (το ίδιο και ο κ. **Γιώργος Φλωρίδης**, αλλά αποεμφάνηκε), άλλοι είναι υπέρ της **Κλόντια Σίφερ** και άλλοι υπέρ της **Κέτ Μος**, η αντιπρόθεση προβλέπεται ενδιαφέρουσα. Ενημέρωσε μάλιστα τους πρώην υπουργούς και τον οικονομικό σύμβουλο

του κ. Παπανδρέου κ. **Ηρακλή Πολεμαρχάκη** ότι στη συζήτηση θα συμμετάσχουν επίσης οι υπουργοί Οικονομικών από την Ενωσή (Σκανδιναβοί κυρίως) – φυσικά και διάσημοι μόδιστροι. Ο κ. Αλογοσκούφης ίσως ελπίζει ότι με χειρονομίες «καλής θέλησης» θα κλείσει το μέτωπο σκληρής αντιπαράθεσης που άνοιξε με την «απογραφή» – αρκεί να ερμηνεύουν και οι άλλοι τις κινήσεις του έτσι. Ο υπουργός Οικονομίας επενδύει και στη **Λέσχη Μπιλντεπεργκ**: ετοιμάζεται να πετάξει για τον Καναδά όπου θα πραγματοποιηθεί η εφετηνή σύναξη και, επειδή στη συνεδρίαση του προσεχούς Σαββάτου έχει προσκληθεί να παραστεί και ο κ. Παπανδρέου, ελπίζει ότι θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει μαζί του. Μόνο που ως χθες ο κ. Παπανδρέου δεν είχε ακόμη αποφασίσει αν θα μεταβεί στον Καναδά να συμμετάσχει στη «*λέσχη των ισχυρών*»: για την ώρα, τον απασχολεί η επίσκεψή του στην αδύναμη Αλβανία.



ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ

Γιατί συμβαίνουν;

ΤΟΥ Ι. Κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ



Ο **Γουλιέλμος του Οκαμ** μάς έχει μάθει εδώ και αρκετούς αιώνες ότι η απλούστερη ερμηνεία των πραγμάτων είναι καλύτερη, εκτός αν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που την αντικρούουν. Με αυτή τη λογική, δεν νομίζω ότι χρειάζονται τεράστιες αναλύσεις για ποιον λόγο συμβαίνουν στη χώρα μας ιστορίες όπως το έγκλημα στη Βέροια και η απόδραση στον Κορυδαλλό.

Συμβαίνουν για πολλούς λόγους εξειδικευμένους και σύνθετους, αλλά και για έναν εξαιρετικά απλό: *επειδή σε κάθε περίπτωση υπάρχουν άνθρωποι που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.*

Στη Βέροια είναι προφανές ότι δεν έκαναν τη δουλειά τους οι δασκαλοι. Ανέχτηκαν μια συμμορία μικρών αλτσαράδων που ταλαιπωρούσαν ένα παιδικό. Δεν παρενέβησαν, δεν το προστάτευσαν, δεν το φρόντισαν, δεν πλάκωσαν τους άλλους στις σφαλιάρες, οχυρώθηκαν ανεύθυνα και θρασύδειλα πίσω από ένα «*δεν ξέραμε*», «*δεν είδαμε*», «*δεν είναι η δουλειά μας*».

Ε, λοιπόν, η δουλειά τους είναι και να ξέρουν και να βλέπουν και να προλαμβάνουν. Η δουλειά τους δεν είναι μόνο να διδάσκουν Ηρόδοτο, αλλά και να διαχειρίζονται τις μικρές παιδικές κοινότητες – τις οποίες η χώρα εναποθέτει στα χέρια τους – με ενδιαφέρον, ψυχραιμία, σωστές παιδαγωγικές μεθόδους και με ασφάλεια. Δεν το έκαναν. Ο διευθυντής του σχολείου είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένος.

Στη Βέροια δεν έκανε τη δουλειά της ούτε η Αστυνομία. Επ' αυτού δεν υπάρχει αμφιβολία: *αν ένα τέτοιο κοινό μυστικό μόρσε να μείνει θαμμένο επί τούσους μήνες είναι επειδή η Αστυνομία δεν έψαξε, δεν πίεσε, δεν ρώτησε.* Επειδή δεν ενδιαφέρθηκε όσο θα έπρεπε.

Επειδή δεν προβληματίστηκε με τις διαπιστωμένα βίαιες συμπεριφορές των μικρών αλτσαράδων για να προλάβει το κακό. Επειδή επαναπαύτηκε ίσως στο «*δεν βαριέσαι*» όταν εξαφανίστηκε ένα παιδί – *άσε που δεν ήταν και ελληνικό*. Επειδή δεν προστάτευσε όσους όφειλε να προστατεύσει.

Στον Κορυδαλλό είναι προφανές ότι δεν έκανε τη δουλειά της η διοίκηση των φυλακών. Είναι δυνατόν να έχουν τέτοιο κρατούμενο, να ξέρουν ότι είναι ο πρώτος ύποπτος να αποδράσει και να μην παίρνουν ειδικά μέτρα για τη φύλαξή του;

Αλλά δεν έκαναν τη δουλειά τους ούτε οι φύλακες τη στιγμή της απόδρασης. Τι πάει να πει δεν είχαν διαταγή να πυροβολήσουν; Τι πάει να πει φοβήθηκαν τις συνέπειες; Κολοκύθια τούμπανα! Όταν είσαι φύλακας, δουλειά σου είναι να μη φεύγουν οι κρατούμενοι. Και δεν υπάρχει χειρότερη συνέπεια από τη να μην κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Εκτός αν δεν την κάνεις σκοπίμως...

ipretentis@dolnet.gr



9 771108 409125